
*HEB EEN
ONTMOETING
MET GOD*

Heb een
ONTMOETING
met GOD

Jorge Manuel Guerra Tadeu

1st UITGAVE

LISSABON

2023

*Alle rechten voorbehouden. Reproductie in welke vorm dan ook
zonder toestemming van de auteur is verboden.*

4 DINGEN DIE GOD WIL DAT JE WEET

1. JE BENT VERLOREN

Romeinen 3:23

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,

Romeinen 3:10

... Er is niemand rechtvaardig, ook niet één,

De Bijbel leert dat alle mensen gezondigd hebben. Je denkt misschien: "Ik ben een goed mens, ik doe niemand kwaad, ik geef aan de armen, ik geloof zelfs in God en ik ben heel religieus."

2. JE KUNT JEZELF NIET REDDEN

Efeze 2:8

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

3. GOD HEEFT DE WEG AL VOOR JE BEREID OM GERED TE WORDEN

Johannes 3:16

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij

Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Jezus is de enige manier die God ons heeft gegeven om gered te worden. Jezus zei zelf: “Ik ben de Weg...”.

4. JE MOET JEZUS ONTVANGEN

Johannes 1:12

Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

Voordat iemand Jezus ontvangt, is hij slechts een schepsel van God. Maar als je Jezus ontvangt, word je een kind van God (je wordt geadopteerd), en word je deel van zijn familie.

GEBED VAN REDDING

*“O God, ik kom tot U in de Naam van Jezus.
Uw Woord zegt: “ wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet
uitwerpen. “ (Johannes 6:37).*

*God, ik geloof in mijn hart dat Jezus Heer is,
die voor mij aan het Kruis is gestorven om mij te redden.
Jezus, ik geef nu mijn leven aan U over
en ontvang U als mijn Heer en Redder.
Dank U Jezus, dat U mij op dit moment heeft gered!
Amen.”*

WAT TE DOEN NADAT JE GERED BENT

1. ER BEGINT EEN NIEUW LEVEN

Vanaf het moment dat je je leven aan Jezus gaf, werd Hij je Heer en Redder.

II Korinthe 5:17

... als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

2. KIJK NOOIT ACHTEROM

Lukas 9:62

... Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.

Mattheüs 24:13

Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

3. WORD LID VAN DE KERK

Zoek een Maná kerk bij jou in de buurt en word een trouw lid:

- 1- Om Gods Woord te leren kennen
- 2- Om ook Jezus te kunnen dienen in die Kerk.

4. LEES REGELMATIG DE BIJBEL

De Bijbel is het Woord van God, het is waar je Gods gedachten en Zijn wil leert kennen.

Begin met het lezen van het Nieuwe Testament

Jakobus 1:22

En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders.

5. EER GOD MET TIENDEN EN GIFTEN

De tienden zijn Gods kracht voor je financiën

Maleachi 3:10

Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is. Beproof Mij toch hierin, zegt de HEERE van de legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn.

6. EMOTIES / GELOOF

2 Korinthe 5:7

want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.

Laat je nooit meeslepen door emoties:

Je moet steeds meer leren om te wandelen door Geloof, door het Woord van God, dat wil zeggen, geloven wat het Woord van God zegt, ook al zeggen al je gevoelens je misschien het tegenovergestelde.

7. HET KIEZEN VAN JE VRIENDEN

Psalm 1:1

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters,

8. WERELDSGEZINDHEID

Jakobus 4:4

Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.

De Bijbel zegt dat wanneer je je leven aan Jezus geeft, ook al ben je nog in de wereld, je niet meer tot de wereld behoort.

Dat wil zeggen, je moet niet meer leven zoals de wereld leeft: vol wanorde, zondige levens, samenzweringen, leugens, ontrouw, etc....

Ga niet meer diezelfde richting op, waarbij je leeft om mensen te behagen, om de schijn op te houden, om je reputatie hoog te houden, etc.

Hou je bezig met het volgen van Jezus en het doen van wat Jezus zegt, want deze wereld zal spoedig eindigen en al haar werken zullen ook eindigen, maar als je doet wat Jezus zegt, zul je voor altijd behouden zijn.

9. GETUIGEN VAN JEZUS

Getuigen voor Jezus is de taak van elke gelovige.

Markus 16:15

En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.

Getuigen voor Jezus betekent dat je je vrienden, familie, vrienden etc. vertelt wat Jezus in jouw leven heeft gedaan.

WANDEL MET GOD

Deze wandel maakt deel uit van het Geestelijk dieet wat nodig is om geestelijk te groeien.

CURSUS VOOR NIEUWE BEKEERLINGEN

BASIS CURSUS

AANVULLENDE CURSUS

Deze cursussen worden gegeven in de plaatselijke Kerken

WATERDOOP

Door de waterdoop verklaart iemand openlijk dat hij of zij Jezus wil volgen alle dagen van zijn of haar leven.

Wat is de waterdoop?

Het is een gebod van God, dat Jezus zelf vervulde toen Hij zijn roeping begon. Het betekent ook de dood, het loslaten van het oude leven van zonde en verslavingen, om nu een nieuw leven te beginnen op Gods manier.

HUISGROEPEN

In onze bediening hebben we huisgroepen, waar je van dichterbij wordt begeleid, net zoals in een familie.

Wat is een huisgroep?

Het is een bijeenkomst halverwege de week die plaatsvindt op een dinsdag of woensdag in het huis van de broeders en zusters.

Het doel van huisgroepen

Huisgroepen hebben de volgende doelstellingen:

- Om je wortels te geven;
- Je versterken in Jezus;
- Je versterken in het Woord van God;
- Je versterken in de plaatselijke kerk;
- Het bevorderen van het samenzijn met goed gezelschap.

Handelingen 2:42

En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.

Het voorbeeld van de boom:

Als je bij een Huisgroep hoort, krijg je net als een boom ook wortels in Jezus:

Wil een boom goede vruchten dragen, dan moet deze sterke, diepe wortels in de grond hebben. Ook een Christen draagt alleen goede vruchten als hij in Jezus geworteld is op zo'n manier dat hij alle stormen en aanvallen van de duivel op zijn leven overwint.

Alle leiders van de huisgroepen gebruiken het handboek voor de lessen van de huisgroep, die gebaseerd zijn op de basisleer van Christus.

Hebreeën 6:1, 2

Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel.

PASTORALE BEGELEIDING

Pastorale begeleiding is belangrijk om je te helpen los te komen van alle vloeken en alle problemen te overwinnen.

BOEKWINKEL - GEESTELIJKE APOTHEEK

Zoals de apotheek medicijnen en vitamines voor het lichaam heeft, zo heeft de boekwinkel van elke plaatselijke Kerk geestelijk voedsel zodat we kunnen overwinnen.

Wat is het belang van de boekwinkel?

Het belang van de boekwinkel ligt in het Woord van God dat in de Bijbel, CD's, Boeken, DVD's, etc. staat.

Jozua 1:8

Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.